

Dag Lieve mensen,

Enkele maanden geleden tijdens een gebedsdag in Bad Soden 7-5-23 was er een heel bijzonder Mariabeeld op bezoek. Pastoor Huber geeft hierbij een mooie uitleg in zijn preek.

Een kleine samenvatting:

We hebben vandaag een grote vreugde omdat het Maria beeld, gewijd door de Paus aan Duitsland, nu in ons midden mag zijn. Het beeld van Maria van Fatima.

Wat Duitsland aangaat, zo schrijft zuster Lucia: In mijn armzalige gebeden vergeet ik Duitsland niet. Het zal nog in de schapestal van de Heer terugkeren. Het gaat heel langzaam en moeizaam maar uiteindelijk zal het gebeuren. De harten van Jezus en Maria zullen dan met glans heersen. De boodschap is dat Duitsland opnieuw zal gaan geloven. Moeder Maria heeft iedereen uitgenodigd haar te helpen zodat in Duitsland haar onbevlekt hart en het hart van Jezus zullen gaan overwinnen. In Fatima was de voorbereiding van de Engel: Zij leerde de kinderen God de eerste plaats te geven.

En dat is het belangrijkste 1ste gebod: Er is geen andere God en we zullen alleen Hem aanbidden en dat geldt voor alle mensen. Zo ook heeft de engel van Portugal hen een gebed geleerd dat ze 3x moesten bidden met het voorhoofd op de grond.

Mijn God ik geloof in U--- Ik hoop op U---ik aanbid U---ik bemin U en ik vraag vergeving voor de mensen die niet in U geloven die U niet aanbidden en beminnen en niet op U hopen.

Tot het ware geloof behoort de hoop op het eeuwige leven en de vaste wil om in de hemel te komen. Daarom moeten we in Jezus geloven. Hem en de vader liefhebben en de ware God alleen aanbidden.

Zuster Lucia had de taak langer op aarde te verblijven, haar taak was de verspreiding van de toewijding en verering aan het onbevlekt Hart van Maria. Moeder Maria had gevraagd aan de kinderen of ze het lijden op zich wilden nemen voor de bekering van de zondaren. Dat wilden ze op zich nemen. Moeder Maria heeft de kinderen ook de Hel getoond.

Niet om ze bang te maken maar opdat ze zich zouden inspannen om zielen te redden.

Het begrip zielen redden is de samenvatting van de beide eerste delen van de boodschap van Fatima.

Het doel van ons geloof is het redden van zielen. 1^{ste} Brief van Petrus 1-9: doel van ons geloof is zielen redden. En het sleutelwoord van het derde geheim is Boete-Boete-Boete. Dat is de samenvatting van het 3^{de} geheim, geopenbaard in 2000. Boete, bekering en geloof is het antwoord op dit bijzondere moment. Voor zuster Lucia werd het doel van de boodschap en de verschijningen steeds

duidelijker.

Meer geloof, hoop en liefde zoals de Engel hen al had geleerd.

Maria heeft de kinderen gezegd: “jullie hebben de hel gezien waar de zielen van de zondaars naar toe gaan. Om hen te redden wil God in de wereld de aandacht vestigen op het onbevlekt Hart van Maria.

Als men doet wat ik u zeg, zullen vele zielen gered worden en zal vrede zijn en de oorlog zal stoppen”.

De oproep van Fatima is een bewustwordings-oproep die steeds meer de goddeloosheid en geloofsafval laat zien. Maar nu richt uw blik op de hemel. Bewaar ons voor eeuwig verderf.

De meeste zielen die in de hel komen is vanwege de zonde van het vlees zo zegt Jacinta.

Juist vandaag is het belangrijk de mensen te herinneren aan het plan van God: Hem verheerlijken in ons leven en Zijn barmhartigheid altijd prijzen.

Zoals Jezus ook tegen zuster Faustina heeft gezegd.

En daar u ook weet dat er een hel bestaat en dat de mensen daar voor behoed moeten blijven.

Moeder Maria heeft gezegd dat velen in het vagevuur komen omdat niemand zich meer voor hen opoffert en niemand voor hen bidt. De ware liefde tot God bestaat uit bidden en opofferen.

Laat ons begrijpen dat de boodschap van Fatima ook voor Nederland en België van toepassing is.



Getuigenissen

Een mevrouw getuigt dat ze tijdens een retraite onlangs voor het eerst in haar leven met haar hart iemand kon vergeven. Met haar Hart kon ze liefde voelen en vergeving. Haar grootste geschenk was dat ze zichzelf kon accepteren zoals ze is en dat er eindelijk een zware last van haar schouders is gevallen, ze voelt alleen nog liefde. Ze kan Jezus alleen maar danken en loven voor deze innerlijke genezing.

Volgens de zuster is deze innerlijke genezing nog veel groter dan een lichamelijke genezing. Dat kruis kan men dan dragen.

Een volgende getuigenis:

Een man van middelbare leeftijd vertelde dat in het jaar 2005 zijn gezin volledig kapot was.

Hij heeft 2 kinderen en besloot toen naar zuster Valapilla te gaan om haar voor gebed te vragen.

Maar ook hij zelf ging veel bidden en hun leven veranderde met de hulp van Jezus in een gelukkige periode van ongeveer 6 jaren.

Toen was zijn dochter 12 jaar oud en verdween plotseling. Toen kwamen 7 slechte jaren.

Het was een catastrofe voor het gezin, 2 maal voor de rechtbank moeten komen en ook de jeugdbescherming bemoeide zich ermee. Vervolgens kwam

hun dochter aan de drugs. De politie kwam aan de deur en alle ellende kwam voorbij. Ze was op een gegeven moment aan de zwaarste drugs. Weer kwam de jeugdbescherming voorbij: uw kind is weg etc. Het langste was dat ze een keer 10 dagen niet wisten waar hun kind was.

Toen zij hij tegen zijn vrouw: "Houd je aan Jezus vast en vertrouw op hem".

Hij bleef volhardend bidden, zijn moeder zij hem: "je overdrijft met dat bidden, doe toch minder".

Maar hij hield vol. Ze hebben het gered, die 7 lange jaren.

Ze is teruggekomen en nu is hij Opa geworden. Zijn dochter is nu 21, gaat naar de kerk en bidt en is zwanger van haar 2de kind.

"Zo zie je", vervolgt hij, "Ik heb me aan Jezus vastgehouden hem alles gezegd en als je zo iets gebeurd en er wekelijks iets slecht in je familie gebeurd zeg dan dank u Jezus, maar geef me de kracht om hier door te komen. Er zijn tegenslagen, maar je moet volhouden.

We werden beproefd maar hebben het doorstaan en Jezus heeft ons beloond.

Ga naar Jezus in de heilige mis. Draag niet al je zorgen zelf. Geef Hem alles".

"Een bijzonder mooie getuigenis" zegt de zuster. Wat hebben we geleerd?

Veel mensen werden geraakt door Jezus op dat moment.

We hebben geleerd dat we nooit van God moeten weglopen als we een kruis krijgen. Wijs dit niet af en zeg niet ik wil niets meer met U te doen hebben.

Deze man heeft zijn kruis dus niet afgewezen en is sterk gebleven.

We lezen dat in deze getuigenissen en de reactie daarop van de zuster eigenlijk geen lichamelijke en goed zichtbare genezingen hebben plaats gevonden, hoewel die ook vaak voorkomen tijdens de gebedsdagen. Maar in dit geval vonden innerlijke genezingen plaats die ook door gebed en op Jezus te vertrouwen konden plaatsvinden. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Soms neemt de hemel zijn tijd om alles weer op het juiste spoor te krijgen ook al begrijpen wij mensen dat op dat moment nog niet. Maar uiteindelijk heeft het aanhoudend gebed van dit gezin en hun omwrikbare vertrouwen in Jezus alles ten goede gekeerd.

Zoals u reeds weet zijn de voorbereidingen voor de retraite reeds enige tijd in voorbereiding

Alles verloopt nog volgens planning.

In de loop van deze maand zal ik nog enkele foto's doorsturen omdat veel mensen nog niet in Huis Raphael zijn geweest, of de gebedshal hebben bezocht.

Inschrijven kan via de onderstaande link

Retraite 7 t/m 11 november

Inschrijven retraite dinsdag 7 november t/m zaterdag 11 november bij zuster Valappila in huis Raphael. Retraite is inclusief vervoer en overnachting.

De retraite zal plaatsvinden met vertaling van Duits naar Nederlands.

Opstapplaatsen bus vertrek dinsdag 7 november

08:30 Centraal station, Astridplein, Antwerpen

10:00 Trein station Genk

11:00 Trein station Heerlen

Verwachte aankomst 16:00 Bad Soden.

Neem contact op als u hulp nodig heeft bij het plannen van de reis.

Inschrijven via onze website: retraitezustermargaritha.org

Met vriendelijke groet,

Joep Habets

0031 622951332

[Inschrijfformulier](#)