

Dag lieve mensen,

In Februari zijn we met een aantal mensen naar zuster Valappila in Bad Soden geweest.

Ondanks het stormachtige weer en de vele waarschuwingen voor harde windstoten waren er toch nog best velen aanwezig.

Een verslag van haar lezing van de dag:

De zuster vraagt iedereen in stilte te overwegen bij wat ze nu gaat zeggen bij de opening van deze Gebedsdag. Wij danken Jezus voor zijn grenzeloze liefde ook als wij van u weg lopen, U houdt vast. U wilt niet dat er ergens een ziel verloren gaat. U bent aan het kruis gestorven voor ons en ook verrezen voor ons.

U leeft ook nu onder ons. Wij danken Jezus voor alle ervaringen voor wat wij hier mogen beleven en wat u ons hier toont en openbaart. Dat u hier bent en ook vandaag onder ons leeft als onze heiland en verlosser. We willen nu ook Maria uitnodigen.

De zuster vervolgt dan haar lezing met te vertellen over haar geboorteland India.

India heeft 4 mensen die Heilig zijn verklaard, en 1 van hen bezoeken ze altijd op hun reis door India.

Bij haar bezoek vertelt een priester haar dat de Moeder Gods op het altaar was verschenen achter de priester. Deze had eerst niets in de gaten maar de mensen in de kerk zagen haar en begonnen te wijzen, waarop de priester zich omdraaide en haar ook zag.

Het was 7-12-2004 na de eucharistie. De mensen waren nadien begonnen aan lofprijzing en aanbidding toen Maria plots verscheen. Zij was gekleed in een zilverkleurig kleed met op haar borst droeg zij een klok precies op de plaats van haar hart. Zij gaf de priester een boodschap.

Die luidde als volgt: kijk de wijzers staan op 8 en op 10, een catastrofe zal spoedig geschieden.

Moeder Maria vraagt ons om daarom nu te bidden.

Direct heeft men groepen gevormd die in een lang lint langs de gehele kustlijn zijn gaan bidden, zover de gelovigen dan voor handen waren.

Na 19 dagen op 26-12-2004 tussen 8-10 uur zoals moeder Gods getoond had op de klok kwam er een tsunami. Duizenden mensen zijn omgekomen. Maar niet daar waar het lint van biddende mensen had gestaan. Dit gebied was gespaard gebleven.

In November vorig jaar, zo vervolgde zuster Valappila, was ik in Huize Raphael in de lift gestapt en toen ik beneden aankwam stond daar Moeder Maria, zij lachte. Dit was dezelfde moeder Gods als van het verhaal in India. Zij wilde zuster Valappila iets duidelijk maken wellicht. Nu ik het zelf zo lees zou het zomaar kunnen zijn dat Maria haar speciaal heeft beschermt en haar omgeving

en dat zo laat zien. Toen las zij ook in een tijdschrift over een reizende moeder Gods. Moeder Maria was bij iemand in de woning geweest. De zuster begrijpt nu dat : moeder Maria kan ook naar Duitsland vliegen en ook in Huize Raphael komen (Maar Zo ook bij een deelnemer aan de retraite in Banneux is Moeder Gods thuis verschenen!!). Deze privé openbaringen komen dus af en toe voor. De zuster kon niets uitbrengen, zo onder de indruk was ze van dit gebeuren. (Zeer bijzonder om te weten dat Maria is verschenen in Huis Raphael)

Zo; Wilt u niet ook uw betrekking tot Moeder Maria verbeteren? Begin dan met 4 rozenkransen te bidden. Kijk maar wat de toekomst ons zal geven dan gaan we vanzelf de rozenkrans bidden.

Het beste is het met de gehele familie, en bid dan vooral voor de gehele Katholieke kerk.

Kijk wat er nu gebeurt: sprinkhanenplagen, overstromingen, bosbranden, oorlog Syrië, aanstekende ziektes. Duidelijk tekenen om het wereldse los te laten en om te keren.

Vandaag Mattheus evangelie 4-10 Jullie zijn het licht van de wereld!

Wat wil Jezus daar vandaag mee zeggen? Wij zijn allemaal geroepen om licht te zijn voor onze mensen. Vandaag de dag is het best moeilijk voor ons Christenen om licht te zijn voor onze naaste. Omdat veel mensen in de duisternis getrokken worden. Veel mensen doen zondige dingen en vele volgen hen. Dan vraag ik, vele gaan naar de Hel, willen jullie daar ook naar toe? We hoeven toch niet altijd de ander te volgen! Als er plotseling iets fout gaat in ons leven of een ziekte, ja dan gaan we plotseling bidden, maar waarom dan pas?

Als er in Families zou worden gebeden dan zouden er geen scheidingen zijn. Van de 24 uren die een dag heeft kunnen we toch wel zeker 1 uur besteden aan gebed. Maar nee, de kinderen moeten naar de sport, koken, wassen tv serie moet gekeken worden. En *Jezus dan!*?

Iedere maand zijn er zielzorg gesprekken in Huize Raphael. Wat haar dan opvalt is dat de eenheid in de gezinnen ontbreekt. Mensen trouwen misschien nog, dan gaan ze op huwelijksreis, alles tot dus ver nog goed maar als ze eenmaal thuis zijn begint pas de oorlog. Kijk als men elkaar nu eens dagelijks zou gaan vergeven voor men gaat slapen en zegenen. Dan heeft de duivel echt geen kans en geen plaats om zich in de familie te begeven.

Maak het toch goed onderling, iedere dag opnieuw!

**Hebben jullie dat gehoord !!** U begrijpt de zuster eet de microfoon bijkans op. Ook maak ik mee dat mensen in betrekking tot hun echtgenoot, moeder, schoonmoeder, burens soms vreselijk lijden. Veel problemen en onnodig lijden komt voort omdat men geen tijd neemt om met elkaar spreken.

**Dit moet u opschrijven !!** Dit is een recept voor het leven. Kost u niets

En waarom bidt u niet met de kinderen? Niet zeggen: ach straks als ze de communie gaan doen dan beginnen we eens voorzichtig. Nee gewoon direct beginnen, dan gaat het later ook gemakkelijker als ze groter zijn.

Kijk als u een retraite volgt, een goede biecht heeft gehad, u heeft vergeven,

dan ontdekt men zijn innerlijke verwondingen. Dan nieuw hart en u bent helemaal nieuw geboren in de Heilige geest.

Misschien is de lamp uit gegaan om dat er geen olie meer in zat, of omdat het gebedsleven is teruggegaan! Komt u toch naar een Retraite!!

U ziet wat er gebeurt met de mensen en de vele getuigenissen die ze geven. En dat ze van verre komen naar hier. Kijk een groep uit Polen die hebben 1000 km gereisd , Belgen, Nederlanders, Fransen, Italianen, Zwitsers en 1 uit Bad Soden.

Vele kankerpatiënten worden genezen en vele andere ziektes.

Ze refereerde nog eens aan de getuigenis uit Bulgarije waar Jezus een zeer ernstig zieke kankerpatiënt binnen 2 minuten had genezen. Zijn vrouw vertelde: wij zaten als Zacheus in de boom , maar Jezus heeft ons naar beneden geroepen en genezen.

De zuster vertelt nog kort even over de retraite in Banneux waar 90 deelnemers waren.

Jezus had haar in de ochtend tijdens de aanbidding die altijd om 05.30 begint ingegeven dat hij een mevrouw wilde genezen van haar hoofdpijn.

Zij wist niet wie, maar vroeg in de zaal wie er hoofdpijn had.

Deze mevrouw melde zich en Jezus genas haar. Ze had al 3 weken onafgebroken hoofdpijn.

Hij wilde hiermee de mensen laten zien dat hij nu onder hen was.

Soms, zo zegt de zuster, ben ik zelf sprakeloos wat Jezus mij ingeeft wat ik moet doen.

Weet zo zegt ze: *Een ieder die openstaat voor Jezus wil hij helpen!!!*

### **Volgende bezoek aan Zuster Valappila in Bad Soden voor Gebedsdag**

- **18-19 april**
- **31 mei en 1 juni tweede pinksterdag**
- **4-5 juli**

**U kunt zich opgeven bij Joep Habets (00316-22951332 )**

In de volgende nieuwsbrief ook enkele getuigenissen van de retraite in Banneux 2020

---

### **Leven in de Goddelijke Wil**

**In onze laatste nieuwsbrief heb ik u beloofd iets te schrijven over; Luisa Piccarreta en leven in de Goddelijke Wil**

De dienaar Gods Luisa Piccarreta- haar zaligverklaring lijkt niet meer veraf- is een mystica uit het zuiden van Italië , Corato (1865 – 1947) Haar missie, haar opdracht, alles gericht op het bekend maken van het LEVEN IN DE GODDELIJKE WIL. Het versmelten van de menselijke wil met de Goddelijke

wil. Luisa vernam klaar en duidelijk wat het verschil was: ” **LEVEN IN MIJN WIL IS HEEL ANDERS DAN ENKEL MAAR MIJN WIL DOEN.**” Dit alles moest ze in een dagboek opschrijven, niet voor zichzelf maar voor alle komende generaties!

Jezus leerde Luisa om alles uit zuivere liefde aan te bieden **VOOR DE GLORIE VAN GOD EN VOOR HET GOED VAN ALLEN.**

Zo zegt Jezus: wie **in Mijn Wilt Leeft**, is een zoon en wie **Mijn Wil** doet, is een dienaar

Dit leven in mijn Wil is de grootste gave die ik de schepselen nu wil geven. Nu is het zo dat “de wil van God doen” geen nieuwigheid is in de geschiedenis van de spiritualiteit. Nieuw is de uitnodiging van God om “in Zijn Wil te leven”, op een manier dat Zijn Wil in ons geschiedt “zoals in de Hemel” Zoals het in het Onze Vader staat.

Nu heeft Luisa in 40 jaar tijd alles opgeschreven wat Jezus en Maria verlangde.

Hoe bijzonder is het als Jezus zegt: O, hoe gelukkig zou ik zijn wanneer in elk dorp en stad er toch één ziel zou zijn die deze uren van de Passie overweegt. Als Jezus dit zegt dan wil je dit eigenlijk direct beantwoorden met: **dat gaan we doen!**

Weet u de genade is zo bijzonder en omvangrijker dan wij eenvoudige mensen ooit kunnen beseffen.

Zo zegt hij: ik geloof dat wanneer hij die ze overweegt, een zondaar is, zich zal bekeren, is hij onvolmaakt, dan zal hij volmaakt worden, is hij heilig dan zal hij heiliger worden, wordt hij bekoord, dan zal hij de overwinning kennen, lijdt hij, dan zal hij in deze uren de kracht, het geneesmiddel en de troost vinden. Is zijn ziel zwak en arm, dan zal hij geestelijk voedsel ontvangen en waardoor hij steeds meer op Jezus zal gaan gelijken, ons voorbeeld.

Jezus zou dan in deze genoegdoeningen ( dit eerherstel) Zijn eigen stem en gebeden horen, die Hij in de vierentwintig uren van Zijn smartvolle Passie richtte tot de Vader.

Wanneer dit tenminste in elk dorp of stad door enkele zielen zal worden gedaan zou de Goddelijke Gerechtigheid gedeeltelijk verzoend zijn, en Zijn Gesels in deze droevige tijden van bloedvergieten en rampen zouden gedeeltelijk ophouden en worden getemperd.

Na het lezen van dit stukje zult u wellicht beseffen dat het veel overeenkomsten heeft met wat Zuster Valappila heeft gezegd. Doordat Maria was verschenen in India, de mensen had opgeroepen met gebed te starten om het naderende onheil af te wenden, is dit inderdaad gedeeltelijk voorkomen. De Passie bidden geeft een nog groter effect.

Zo zegt Jezus: het sturen van rampen, en oorlogen zouden gedeeltelijk ophouden of getemperd worden zoals in India. Maar wat uw ziel meer zal raken is als Jezus zegt:

“Mijn dochter, het vertroost Mij wanneer iemand zonder ophouden Mijn Passie overweegt met verdriet en medelijden. Ik voel mij vergoed voor al wat ik leed

tijdens Mijn Passie. De ziel die ze altijd overweegt, maakt voortdurend voedsel klaar. Net zoals Mijn vijanden Mij tijdens Mijn Passie met koorden en ketens vastbonden, zo maakt de ziel, die medelijden heeft, Mij los en geeft zij mij de vrijheid. Zoals Mijn vijanden Mij minachtten, onteerden en bespuwden, zo waardeert zij Mij, zuivert zij Mij van dat spuug en eert zij Mij. Net zoals zij Mij ontkleedden en geselden, zo verzorgt en kleed zij Mij. Als trouwe zielen de Uren nu overwegen voel ik hoe de nagels worden weggenomen, de doornen versplinterd, de wonden worden verzacht en het spuug weggeveegd. Ik voel mij met goedheid beantwoord voor het kwaad dat anderen Mij aandoen. Een bestendig overwegen van Mijn Passie behaagt Mij inderdaad het meest.

Zo zult u beseffen bij wat Jezus hier zegt dat u wel degelijk iets heel bijzonders voor Jezus kunt betekenen. Jezus op zijn plaats schenkt ons zijn innige dankbaarheid in de vorm van temperen van de gerechtigheid( geseling van aarde en mensen), en meer genade voor de ziel die het overweegt en herstel van het evenwicht tussen Hemel en Aarde, zo zegt Jezus.

Daar zal later op teruggekomen worden in een volgende nieuwsbrief.

Het is te omvangrijk om op te schrijven. Het beste is als ik bij iedere nieuwsbrief u enkele stukken citeer uit de boeken die bijzonder aanspreken.

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks boeken bestellen bij Goedele de Maeyer als u hierop niet kunt wachten

[goedeledemaeyer@hotmail.com](mailto:goedeledemaeyer@hotmail.com) of telefonisch 0032-92279759

Er is ook een website met informatie over Luisa en de te verkrijgen boeken.

Op de website staan verder alle nieuwsbrieven die zijn uitgegeven over Luisa , hier kunt u zich ook voor opgeven. Iedere maand ontvangt u dan per mail een nieuwsbrief en de te houden conferenties in Het huis van de Goddelijke Wil te Drongen.

**Zondag 15 maart is er een lezing in de Kommel 29 te Maastricht in het klooster aldaar.**

**Aanvang 14.00 uur over het leven in de Goddelijke Wil.**

[Website Goddelijke wil](#)